



עלון מס' 10 כסלו התשע"ד



"אלתק ספן סוריה.."

## דבר תורה אסתר בלומרט

### חנוכה

מקובל לחשוב באופן מאוד פשוט כי הדלקת הנרות בימי החנוכה היא לזכר הנס שנעשה לעמ"י בימי בית שני, כאשר הדליקו את שבעת הנרות במנורת ביהמ"ק מפך אחד קטן, שבדרך הטבע היה אמור להספיק ליום אחד, אך בפועל הספיק לשמונה ימים. כך גם התחנכנו כל השנים. המגדילים לחשוב מוסיפים אבן לבניין ויודעים כי ההדלקה היא לא רק לזכר נס הנרות, אלא גם לזכר נס נוסף שהיה בזמנם והוא נס הניצחון במלחמה - שגם בה בדרך הטבע כמעט ולא היה סיכוי לנצח את הגויים, וסייע הקב"ה בעדם וניצחו.

שואלת הגמרא: "מאי חנוכה?" היינו לזכר מה עושים את ימי חנוכה?

עונה הגמרא שאנו חוגגים את ימי החנוכה משום נס הדלקת הנרות, ואגב זה מזכירה הגמרא גם את נס הניצחון כאירוע סיבתי להדלקה. שואל המהר"ל: ממתי שמענו שיש לתקן הלל והודאה לקב"ה על מצוות (הדלקת הנרות) והרי הלל והודאה מתקנים על נס הצלה?

ומביא המהר"ל ראייה לדבר מנוסח התפילה בה לא מוזכר נס ההדלקה, אלא רק נס הניצחון.

לכן מסיק המהר"ל שעיקרו של נס ההדלקה הוא לזכר נס הניצחון, וכל נס ההדלקה שנעשה הוא משום שהיה פתח לומר כי נס הניצחון לא היה על טבעי, אלא בדרך הטבע נצחום (למרות שהיו מעטים, אבל השתמשו בטקטיקות צבאיות טובות או הכירו את השטח יותר טוב מהיוונים וכו'). לכן עשה הקב"ה נס על טבעי בנרות - להורות כי גם נס הניצחון היה מעל דרכי הטבע הרגילים.

לפיכך, נשתדל בעז"ה לרכז מחשבותינו בימי חנוכה הבעל"ט סביב ניסי השם בניצחון המלחמה לאבותינו, וזוכה להודות, להלל, לשבח, לפאר ולרומם את רבש"ע על הנס הגדול שעשה להם.



## "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו"

לע"נ תפארת בת ניצן

שלום לכולן!

עוד בעניין כף זכות, לפניכן סיפור קטן עם מסר גדול, וכל מילה נוספת מיותרת...  
ניקיון לב:

זוג שהתחתן לא מכבר, עבר להתגורר בשכונה שקטה.

בבוקר הראשון בביתם, הביטה האישה בחלון וראתה שכנה תולה כביסה לייבוש: "איזה כביסה מלוכלכת תולה השכנה במתלה הכביסה!", אמרה לבעלה. "אולי היא צריכה סבון חדש? אולי אוכל ללמד אותה ואולי לעזור לה לכבס את הכביסה?" הבעל חריש ולא הגיב. וכך, יום אחר יום, חזרה האישה על הערותיה בכל פעם שהשכנה תלתה כביסה. כעבור חודש, הופתעה האישה לראות את השכנה, תולה כביסה נקייה. היא פנתה לבעלה ואמרה: "תראה! היא למדה לכבס, כנראה שכנה אחרת לימדה אותה..." "לא", אמר הבעל: "היום קמתי מוקדם וניקיתי את החלונות שלנו". כאלה הם חיינו:

הכול תלוי בניקיון החלון שדרכו אנו מסתכלים על המציאות.

לפני שמעבירים ביקורת, כדאי לוודא כי ליבנו נקי, על מנת שנראה נכון וברור יותר

## שעורי תורה קבועים לנשים

1. בימי שלישי בשעה 20:00 שיעורו של הרב דוד חי הכהן (בנושא ספר תהילים) באולם צור במתחם ביהכ"נ אורות התורה.
2. בשבת בשעה 15:00 שיעור מפי הרבנית עדינה הכהן בביתה שברחוב הרב צבי יהודה 8 דירה 3.
3. בימי שני בשעה 10:30 בבוקר תהילים לנשים בבית מש' ירחי - רחוב הרב צבי יהודה 8 דירה 16.
4. בימי ראשון בשעה 20:30 שיעור של הרב נריה מוגנזי באולם הנץ במתחם ביהכ"נ "אורות התורה".
5. בשבת בשעה 12:30 שיעור של הרבנית חבצלת סלוטין בביהכ"נ "אור חדש" שבתוך בית הספר אורות התורה.

איזהו גיבור? הכובש את יצרו!

ילדים יקרים!



לקראת פעילות מיוחדת לחנוכה, אנו מזמינים אתכם לכתוב סיפורים אמיתיים על גבורה של ילדים. ספרו לנו איך הצלחתם להתגבר על היצר הרע ולבחור בדרך הטובה, אפילו שהייתה הדרך היותר קשה! אפשר להיעזר בהורים, ולשלוח למייל

[nilisegal@etrog.net.il](mailto:nilisegal@etrog.net.il)



בברכת חורף בריא לכולם!

הצילומים בחסות גרעין תורני אורות התורה

# טעמו וראו כי טוב חן צרפתי

חנוכה. נס פך השמן. שמן שאמור היה להספיק להדלקת המנורה ליום אחד, הספיק לשמונה ימים. אתן יודעות, גם לי יש נס פך השמן הפרטי שלי. לא, זה לא משהו רוחני וגדול, זה אפילו לא משהו רוחני וקטן. זה משהו שמסתירים במעמקי הבית באיזושהי פינה וגם לאורחים לא נותנים לראות. בעיקר להם. אנשים שיראו אותו אצלי יקראו לו סל כביסה. אני קוראת לו נס פך השמן הפרטי שלי. הרי איך תוכלו להסביר את העובדה שכביסה שאמורה להספיק למכונה אחת בקושי, תופחת ועולה על גדותיה, ומספיקה לכמה וכמה וכמה מכונות. וזה עוד לפני מצעים ומגבות. אז נס פך השמן או לא נס פך השמן? הילדים שלי בכלל קוראים לזה אחרת.

באחד הימים האחרונים של חול המועד סוכות, ואולי היה זה פסח... אתן יודעות... כששבוע לא מכבסים, שמעתי את אחד הבנים שלי קורא לאחיו: "בוא מהר, בוא מהר", הוא אמר לו ודחיפות בקולו. אני, כמו כל אמא טובה, מיהרתי ללכת אחריהם כדי לראות מה קרה הפעם. להפתעתי, ראיתי אותו פותח את דלת חדר האמבטיה, מכניס את אחיו ואומר לו ברצינות רבה: "תראה, יש לנו מגדל בבל באמבטיה". "נכון, נכון" הסכים איתו האח: "מגדל בבל באמבטיה". גיחכתי לעצמי בשקט, ואחר כך הלכתי לראות. האמת חייבת להיאמר, מזל שהיתה תקרה שתעצור את הערימה שהלכה והתגבהה בכל ימי חול המועד.

הפעם בשבילכן, ולכבוד חנוכה שעוד רגע פה, מתכונים מטוגנים ובלי מילה אחת על קלוריות.

לביבות קוטג' / דינה כהן מתוך הספר 'אפייה בריאה' של אביגיל מייזליק  
 1 גביע קוטג'  
 2 ביצים  
 2 כפות קמח מלא  
 1 כף שמן  
 מערבבים את כל החומרים. אם יוצא דליל ניתן להוסיף מעט קמח.  
 מחממים מעט שמן במחבת, ויוצקים עם כף מהבלילה אל תוך המחבת.  
 מטגנים כשתי דקות מכל צד.  
 לפי הכתוב בספר המתכונים יש להוסיף לתערובת 1/4 כוס של נבט חיטה לפני הטיגון וניתן להגיש עם דבש/ מייפל/ שמנת חמוצה, אך דינה אומרת שהיא מכינה את הלבבות בלי נבט החיטה ומגישה ללא תוספות והן טעימות מאוד גם כך.  
 כמו כן מציינת דינה כי לדעתה ניתן להכין את הלבבות עם קמח רגיל במקום הקמח המלא, והן יצאו טובות לא פחות.

שניצל ממולא בירקות / רחל עמרני  
 10 שניצלים  
 1 בצל גדול  
 2 גזר  
 2 קישואים  
 1 כוס גרגירי תירס  
 ביצה  
 פירורי לחם  
 שומשום  
 חוויג'  
 מלח  
 סויה (לא חובה)  
 שמן לטיגון

קוצצים את הבצל קטן קטן. את הגזר והקישואים מקלפים בקולפן, ואחרי שמורידים את הקליפה החיצונית ממשיכים לקלף עם הקולפן כך שמתקבלות רצועות דקות של הירק. את הרצועות הדקות חותכים קטן.  
 מטגנים את הבצל עד שיהיב, ומוסיפים את הגזר והקישואים החתוכים. מאדים מעט, ומוסיפים את התירס ואחריו את המלח ורוטב הסויה. מורידים מן האש, ומניחים לזמן מה על מסננת כדי שיגיר נוזלים.  
 לוקחים שניצל דק, מניחים עליו מעט מן התערובת ומגלגלים כמו שמגלגלים סיגר. טובלים לפי הסדר בביצה אחר כך בפירורי לחם אחר כך בחוויג' או בתערובת תבלינים אחרת דוגמת פפריקה וכדומה, ובסוף בשומשום.  
 מטגנים את השניצל במחבת. רחל מציינת שחשוב להניח את השניצל לטיגון ראשון על הקיפול כדי שלא יפתח בשעת הטיגון, ואחר כך להפוך לטיגון בצד השני.  
 אחרי הטיגון ניתן לשים בהקפאה, וכשמוציאים השניצל טרי וטעים כאילו הוכן זה עתה.  
 אם נשאר מתערובת המילוי אפשר לתבל איתה אורז או להגיש אותה כסלט מבושל.

בתאבון!



# קורות באורות



## ושיהיה לבריאות! חגלה כהן

לכל הצרודים והצרודות (עקב חודש הארגון אשר בשיא פעילותו, וגם לאלו שלא קשר צרודים) - בשורה משמחת! בנוסף ל"תרופה" "גוגל מוגל", אשר יצאה מכלל שימוש עקב הסלמונלה והשיגלה שאף אחד לא רוצה אצלו, ישנה תרופת סבתא נחמדת וקלה להכנה: לשתות מים פושרים עם לימון וכפית שמן זית. התערובת הזו לא רק ש"מטהרת" את הגוף, אלא מסייעת רבות לטיפול בצרידות. בהצלחה ובהנאה בחודש ארגון התשע"ד!

